

FRANKRIJK / PYRÉNÉES-ATLANTIQUES OLORON-SAINTE-MARIE

Oloron-Sainte-Marie is een oud stadje dat prachtig gelegen is in de bergen op de grens van de Béarne valleien Aspe en Ossau. Het stadje is al heel oud want de eerste verhalen gaan terug tot een Romeinse nederzetting die werd verwoest door de Barbaren. Vanaf de vierde eeuw was het stadje de zetel van een bisdom en dat duurde maar liefst tot 1790. In het begin van de Middeleeuwen, 11e eeuw, werd het stadje uitgebreid tot een militair

centrum door de burggraaf van Béarn. De kathedraal werd gebouwd in de 12de eeuw en staat nu op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Deze Heilige Maria Kathedraal ligt aan de wandelroute naar Santiago de Compostela en heeft een heuse kerkschat; zilverwerk, prachtig houtwerk en kerkelijke kleding. De kathedraal is zeer bezienswaardig.

Zowel vanaf de camperplaats als de camping loop je eenvoudig naar het bezienswaardige stadje. De camperplaats ligt direct aan de rivier en wat dichterbij het oude centrum dan de camping. De toegangspoort tot de camperplaats is smal dus voorzichtig indraaien. Gelukkig is er nog plaats en we kunnen zelfs direct naast het gras staan. Er staat nog een picknicktafel en er is service. We zijn in onze nopjes dat we nog een mooie plaats konden krijgen. Echter, het 'noodlot' slaat toe. De boordaccu werkt niet meer, dus de koelkast kunnen we nu ook niet gebruiken en we hadden net inkopen gedaan. Dat betekent dus op zoek naar een garage en hopen dat ze onze accu op voorraad hebben. De garage vonden we snel maar ons probleem kon niet opgelost worden. Dan maar naar de cam-

ping waar we stroom hebben. Het blijkt een prettige camping te zijn met royale plaatsen onder hoge bomen. En ook hier op slechts enkele plaatsen tv ontvangst. Wel winkels op loopafstand en naar het centrum is het ca. 20 minuten wandelen. Er gaat ook een shuttle vanaf de camping maar we kiezen ervoor om te lopen.

Erg mooi is de middeleeuwse wijk Sainte-Croix met heel mooie oude huisjes. We nemen plaats op een van de bankjes in het parkje met een fraai uitzicht op de oude huizen. Bij het Bureau de Tourisme hebben we een wandelroute meegekregen dus we gaan niets missen. De weg omhoog vereist toch wel enige conditie maar ach, we hebben geen haast en genieten van alles om ons heen. De term Béarn komen we regelmatig tegen en ik blijf maar denken aan Bearnaise saus. Zou dat hier vandaan komen? Op top worden we goed beloond met een schitterend uitzicht over het stadje en op de Pyreneeën. De kathedraal is uiteraard een 'must see'. We slenteren wat door de straatjes, nemen een terras, doen wat boodschappen en brengen de avond door op de camping waar we de zon mooi zien ondergaan met prachtige kleuren over de velden. We besluiten nog een dag langer hier te blijven alvorens we de route door de Pyreneeën gaan rijden. Het Nationale park van de Pyreneeën ligt op slechts 25 km en de bekende col d'Aubisque voor de liefhebbers van de Tour de France op 30 km. Oloron-Sainte-Marie is een mooi vertrekpunt voor verschillende wandel- fiets- en camperroutes!.

1. Portaal met prachtig beeldhouwwerk
2. Huizen aan de rivier Aspe
3. Prachtige oude kathedraal Sainte Marie
4. Mooi uitzicht over het stadje
5. Camperplaats met smalle toegang
6. Camperplaats
7. Camping, op achterste deel tv ontvangst
8. Camping



CAMPERINFO



Oloron-Sainte-Marie

Aire Campingcar, Rue Adoue - N134

GPS: N 43.183932° W 0.608587°

Aantal: 7

Open: hele jaar

Prijs: gratis

Service: sanizuil met electra

(€ 2,- /55 min.)

Smalle toegangspoort. Plaats onder hoge bomen, schaduwrijk en tv ontvangst beperkt tot niet. Aan de rivier, loopafstand naar centrum.

Camping Pyrénées Nature, Chemin de la Gravette

GPS: N 43.178439° W 0.623670°

Open: hele jaar. Sanitair verwarmd in de winter.

Prijs: € 20,- LS / € 22,- TS / € 24,- HS. Acsi kaart geldig.

Service: camperservice punt.

Vriendelijke ontvangst. Royale door hagen afgebakende plaatsen. Schaduwrijk. Beperkt aantal plaatsen met tv ontvangst. Winkels op loopafstand. Shuttle naar centrum.

www.campingpyreneesnature.fr